



Το Ημερολόγιο ταξιδιού του Ηρακλή



ΑΘΗΝΑ

Η επίσκεψη στην Αθήνα την πρωτεύουσα της χώρας μας της Ελλάδας, ήταν μοναδική. Η Αθήνα αποτελεί το λίκνο του Ευρωπαϊκού πολιτισμού και φηλά στο κέντρο της βρίσκεται η Ακρόπολη με τον Παρθενώνα να ζεχωρίζει. Ανέβηκα στον ιερό βράχο της Ακρόπολης που αποτελούσε το θρησκευτικό κέντρο στην ελληνική αρχαιότητα και θαύμασα την αρχιτεκτονική του μνημείου. Κοιτώντας τη θέα της πόλης από φηλά σκεφτόμουν πόσοι φιλόσοφοι, στοχαστές και καλλιτέχνες έζησαν εκεί και έβαλαν την βάση σε επιστήμες, φιλοσοφία, πολιτική, αθλητισμό και τέχνες για όλη την ανθρωπότητα.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Μόλις έφτασα στην Ολλανδία που βρίσκεται στην Δυτική Ευρώπη, με πρωτεύουσα το Άμστερνταμ. Ένας κάτοικος μου εξήγησε ότι η Ολλανδία ονομάζεται και "Κάτω Χώρες", γιατί το ένα τέταρτο του εδάφους της είναι κάτω από τη επιφάνεια της θάλασσας, για φαντάσου! Γι αυτό οι Ολλανδοί κατασκεύασαν ένα εντυπωσιακό σύστημα από φράγματα και πόλυτερ (είναι μια τεχνητή έκταση που χρησιμοποιείται για παραγωγή ενέργειας. Οι κάτοικοι χρησιμοποιούν πολύ για μετακίνηση τα ποδήλατά τους, οπότε ενοικίασα και εγώ ένα ποδήλατο και έκανα βόλτα σε καταπράσινα πάρκα δίπλα σε κανάλια με νερό! Με εντυπωσίασε ότι δεν συνάντησα αδεβοτους φίλους μου, γιατί όλοι οι άνθρωποι ζουν προστατευόμενοι σε πάρκα φύλαξης αδεβοτων ζώων.

ΣΟΥΗΔΙΑ

Η χώρα με τα ατέλειωτα δάση και ζέλα! Είναι μια από τις τέσσερις χώρες της Σκανδιναβίας και πρωτεύουσά της είναι η Στοκχόλμη. Στη Σουηδία αυτό που μη εντυπωσίασε, εκτός από το τοπίο, ήταν ότι είδα το πραγματικό θαύμα της ανακύκλωσης. Ανακυκλώνουν το 99% των σκουπιδιών και υπάρχουν μονάδες που παράγουν ενέργεια και καύσιμα από τα απορρίμματα. Τα ληγμένα φάρμακα καταλήγουν σε ασφαλή καύση, ενώ ρούχα, έπιπλα, συγκεντέσ επαναχρησιμοποιούνται τροποποιημένα. Οι καταναλωτές έχουν οικολογική συνείδηση και η διαλογή γίνεται στην πηγή δηλ. τα νοικοκυριά. Ακόμα και οι κάδοι παίζουν μουσική και κάνουν την ανακύκλωση ευχάριστη εμπειρία. Ήταν και το περιβάλλον προστατεύεται και εξοικονομούνται χρήματα.

ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΒΟΡΡΑΣ

Παρόλο το πολύ κρύο, είχα μια ζεστή υποδοχή από τους Εσκιμώους. Μου έδωσαν γούνες να ντυθώ γιατί έχει -30C και κοιμήθηκα στο ίχλού. Είδα και παχετώνες! Παχετώνες είναι ένα κομμάτι παχωμένης θάλασσας που δημιουργείται κατά τη διάρκεια του πολικού χειμώνα, όταν η θερμοκρασία της θάλασσας είναι κάτω από -2C. Μπορεί να είναι πάνω από δύο μέτρα το πάχος του πάγου. Οι κάτοικοι μου είπαν ότι στις μέρες μας λόγω της κλιματικής αλλαγής έχει αυξηθεί η θερμοκρασία και οι παχετώνες των αρκτικών περιοχών μειώνονται έντονα.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Να που έφτασα και στην Αμερική! Στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ βρίσκονται πολλές μεγάλες πόλεις. Πήγα στη Νέα Υόρκη, όπου τα κτίρια φτάνουν στον ουρανό, ουρανοξύστες τα λένε. Με ζενάργησαν στη Γουόλ Στριτ, στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης και φυσικά είδα το εντυπωσιακό Άγαλμα της Ελευθερίας στην είσοδο του λιμανιού. Κάνοντας βόλτα στο Σέντραλ Πάρκ, το οποίο είναι το μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο, είδα κάπους με λουλούδια, φηλά δέντρα και δεζαμενές νερού που κοιάζουν με λίμνες, έκανα πικ-νικ και το διασκέδασα παίζοντας στις μεγάλες εκτάσεις που έχει από γραερό!

ΛΑΣ ΒΈΓΚΑΣ

Στο ταξίδι μου στην Αμερική, αποφάσισα να επικεφτώ και το Λας Βέγκας, που βρίσκεται στις ΗΠΑ. Είναι η πιο φωτεινή πόλη του κόσμου. Τα αναρίθμητα καζίνο και τα τόσα φώτα εκλύουν εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO₂). Αν φύγεις από τη φωτορύπανη του Λας Βέγκας, ο υγιεινός ουρανός στη διπλανή έρημο της Νεβάδα είναι μοναδικός. Στην Αριζόνα είδα το φαράγγι Γκραντ Κάνυον. Αυτή η τεράστια χαράδρα είναι η μεγαλύτερη του κόσμου. Τη διασχίζει ο ποταμός Κολοράντο που ζεκινά από τα βραχώδη όρη και καταλήγει στον κόλπο του Μεξικού. Σε ορισμένα σημεία το βάθος της φτάνει τα 1600m, ενώ το μεγαλύτερο πλάτος της δεν ξεπερνά τα 29km. Έχει ανακηρυχτεί εθνικός δρυμός των ΗΠΑ και Τόπος Παγκόσμιας κληρονομιάς γιατί αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά θαύματα και διδάσκει πολλά στους επιστήμονες για την ιστορία του κόσμου.

ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ

Συνεχίζοντας προς το νότιο τμήμα της Βόρεια Αμερικής βρέθηκα στο Μεξικό, με πρωτεύουσα την Πόλη του Μεξικού. Εκεί παλιά ζούσε ένας αρχαίος πολιτισμός οι Αζτέκοι.

Σύμφωνα με το θρύλο είδαν ως μια λίμνη το θέρος Κετζαλκοάτλ με τη μορφή ενός αετού, πάνω ως ένα κάκτο να καταβροχθίζει ένα φίδι. Εκεί έκτισαν μια πόλη που αρχότερα θα χινόταν η πόλη του Μεξικού, μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις του πλανήτη. Έκανε όμως πολύ ζέστη! Οι μεξικάνοι φοράνε βομπρέρο τα καπελά με το φαρδύ γείσο που τους προστατεύουν από τον ήλιο και φρόντισα να πάρω ένα κι εγώ. Διսτυχώς ένα απύχημα σε μια πετρέλαιοπηγή το 2010 ύψιστε πετρέλαιο την θάλασσα και δημιούργησε μια μεγάλη πετρελαιοκηλίδα. Η περιβαλλοντική καταστροφή ήταν τεράστια. Αρκετά πτηνά και θηλαστικά χάθηκαν, ενώ άλλα όπως τα δελφίνια και οι θαλάσσιες χελώνες, μειώθηκαν πολύ. Έμαθα ότι προσπαθούν να καθαρίσουν την περιοχή, μακάρι να τα καταφέρουν.

AMAZONIOS

Στην Νότια Αμερική βρέθηκα στο Αμαζόνιο, που είναι ένας πολύ μεγάλος ποταμός, ο οποίος ζεκινάει από τις Άνδεις και καταλήγει στον Ατλαντικό Ωκεανό. Είναι γνωστός για την τεράστια ζούγκλα χύρω του, η οποία ήταν ένα θέαμα εξωτικό και μοναδικό. Το τροπικό δάσος του παραγεί το 37% του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα, για αυτό είναι ο πνεύμονας του πλανήτη. Διστυχώς κινδυνεύει από την παράνομη υλοτομία και η έκταση του μειώνεται.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Μετά από πολλές ώρες στο αεροπλάνο έφτασα στην Αυστραλία, το μεγαλύτερο νησί του κόσμου. Αποτελεί από μόνη της 6χεδόν μια ήπειρο και πρωτεύουσα της είναι η Καρπέρα. Έφτασα στην Σίδνευ την μεγαλύτερη πόλη της, και εντυπωσιάστηκα από το λιμάνι με τη μεγάλη γέφυρα και από το επιβλητικό κτίριο της όπερας. Με υποδέχτηκε ο Πάντι ο οποίος με πήγε να δω τον τροπικό βορρά με τους κροκοδείλους και την άχρια ομορφιά στο κέντρο

Στο Μεξικό με γοήτευσαν πολλά, οι υπέροχες παραλίες, όπως το Ακαπούλκο και το Καρκούν, οι αρχαιολογικές τοποθεσίες και η ιδιαίτερη κουζίνα (χουακαρόλε, τάκος εντειλάδες κ.α.).

της Αυστραλίας. Στο δρόμο συναντήγαμε πάρες κοάλα και καγκουρό. Τα ζώα αυτά έχουν τα μωρά τους σε μάρσιπο και τα κουβαλούν μαζί τους. Τα κοάλα σκαρφαλώνουν στα δέντρα και τρέφονται με φύλλα ευκαλύπτου, κοιμούνται όμως δεκαοκτώ ώρες τη νύχτα. Μου είπαν να προσέχω στην ακτή, γιατί ο λευκός καρχαρίας είναι ο τρόμος των παραλιών.



ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ ΙΑΒΑ ΣΟΥΜΑΤΡΑ

Η περιπέτεια του ταξιδιού μου συνεχίστηκε στην Ινδονησία, στην Νοτιοανατολική Ασία. Είναι η τέταρτη πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου και πρωτεύουσά της είναι η Τζακάρτα, που βρίσκεται στο νησί της Ιάβας. Είναι το μεγαλύτερο αρχιπέλαγος του πλανήτη! Σε μια καταγάλανη θάλασσα με πλούσια φύση συναντάς ένα μωσαϊκό με 18000 νησιά και 210 εκατομμύρια κατοίκους. Το Βόρειο έχει μοναδικά λουλούδια και βιοποικιλότητα. Πήγα στο νησί της Ιάβας και είδα τα ηφαίστεια που δεν έχουν άψησε καλά, αλλά και στο Μπαλί που το αποκαλούν το νησί των θεών. Στο νησί Κομόντο είδα γηγάντιες βαύρες μήκους δύο με τρία μέτρα και βάρους 80 κιλών! Στη Σουμάτρα με τις μεράλες ζούγκλες συνάντησα τις τίγρεις, τις μαϊμουδίτες και τους ελέφαντες. Εκεί με βρήκε ο Ελέφαντας που ήταν πολύ περήφανος για την καταγωγή του γιατί είναι μοναδικός στο είδος του, και μου είπε ότι μαζί με τους ρινόκερους της Ιάβας, τις τίγρεις της Σουμάτρας και τους ουρακοτάγκους κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Δυστυχώς οι τίγρεις του Μπαλί και της Ιάβας δεν υπάρχουν πια. Η ζούγκλα μειώνεται και τη θέση της παίρνουν φυτέες παραγωγής χαρτοπολτού και φοινικέλαιου και τα ζώα φάχνουν τροφή και καταφύγιο.



KINA

Μετά κατευθύνθηκα προς την Ασία, στην Κίνα, με πρωτεύουσα το Πεκίνο, που είναι η πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου. Ο πολιτισμός των από τους πιο παλιούς. Εδώ όλα μου φάνηκαν εξωτικά και ασυνήθιστα. Οι δράκοι είναι καλοί, φέρνουν τύχη και τους συναντάμε πάντοτε. Τα γράμματα τους είναι σαν γραφιές και τα λένε ιδεογράμματα. Το ρύζι κυριαρχεί στην τοπική κουζίνα και οι κινέζοι κατέχουν την καλλιέργεια ορυζώνων πολλούς αιώνες.

Είδα από κοντά το Σινικό Τοίχο!

Είναι πάνω από 6000km
και φαίνεται από τη Σελήνη!

Έκανα μια καινούργια φίλη, το Πάντα. Είναι ένα ζώο έμβλημα αυτή η ιδιαίτερη μαυρόασπρη αρκουδίτσα και ζει μόνο στην κεντρική Κίνα, σε ορεινές περιοχές καλυμμένες με πλούσια δάση από μπαμπού. Χρειάζεται να τρώει έως και 38 κιλά μπαμπού την ημέρα και να περνά έως και 14 ώρες μασουλώντας. Δυστυχώς όσο μειώνονται τα δάση δυσκολεύεται να βρει τροφή και κινδυνεύει με εξαφάνιση. Υπολογίζεται ότι ζουν ελευθέρα στη φύση διχότερα από 1800 πάντα.

INDIA

Η δίψα μου για να γνωρίσω νέους πολιτισμούς με οδήγησε στην Ινδία, στην νοτιοανατολική Ασία, που πρωτεύουσά της είναι το Νέο Δελχί. Είναι ένας παράδειγμας των αισθήσεων. Ήχοι, χρώματα, μυρωδιές. Μεχαλοπρεπείς ναοί με φορτωμένη διακόσμηση, θεοί με κεφάλι ελέφαντα, πομπές μαχαραχιάδων με τα τουριπάνια τους και οι ιερές αγελάδες να ξεκουράζονται στην μέση του δρόμου, τις έβονται τόσο πολύ που κανές δεν τολμάει να τις κουνήσει. Οι Ινδές φορούν μεταξωτά μακριά ρούχα το άρι. Πήγα και στο Γάγγη, που είναι ο ιερός πόταμος των ινδουιστών. Εκεί πλένουν τα ρούχα τους οι ινδουιστές και κρατάνε το νερό για φυλακτό στα επίτια τους. Στις αποβάθρες του είδα φακίρηδες με μακριές γενειάδες που είναι σε τέτοιο στάδιο διαλογισμού που μπορούν να περπατάνε σε αναμμένα κάρβουνα ή να ζαπλώνουν σε γανίδες από καρφιά. Εκεί συνάντησα την ζακουστή τίγρη της Βεγγάλης. Μου είπε ότι όλη αυτή η ομορφιά κινδυνεύει



και οι μεγάλες πόλεις όπως το Νέο Δελχί έχουν μεγάλη μόλυνση, τη μεγαλύτερη στον πλανήτη, και ο αέρας τους δεν είναι πια φρέσκος και δροσερός.

ΙΜΑΛΑΙΑ

Ακούραστος συνέχισα το ταξίδι μου και έφτασα μέχρι τα Ιμαλάια, που αποτελούν ένα σύνολο από οροσειρές με τις πιο ψηλές κορυφές στον πλανήτη, στην Ασία. Η πιο ψηλή κορυφή είναι το Έβερεστ (8848m), ο οδηγός μας ο Σέρπα μας οδήγησε στην Αναπούρνα, μια από τις ψηλότερες κορυφές και η θέα ήταν μαχευτική. Άραγε αυτοί οι παράξενοι θόρυβοι που ακούγαμε δεν να ήταν το Γιέτι των Ιμαλαΐων; Κάποιοι δένε ότι είναι μυθικό πλάνη, ανθρωπόμορφο, τρικωτό, με τεράστιες πατούσες και μακριά χέρια, ενώ οι επιστήμονες ότι είναι ένα είδος επάνιας καφέ αρκούδας των Ιμαλαΐων. Ποιος ζέρει ...άλλωστε γύρω ίχνη του στο χιόνι έχουν δει.....

KENYA

Ταξιδεύοντας στην Ανατολική Αφρική έφτασα στην Κένυα, πρωτεύουσα της είναι το Ναϊρόμπι. Πάντα με χούτευε η πανίδα της Αφρικής. Διυτικώς από ότι διαπίστωσα αυτή η πλούσια πανίδα ζει πλέον περιορισμένη σε πάρκα. Η καταστροφική μόδα των οσφάρι και η λαθροθηρία έκαναν ζημία στα περισσότερα άγρια ζώα και για αυτό φτιάχτηκαν τεράστια φυσικά πάρκα όπου τα ζώα ζουν προστατευμένα. Στην Κένυα συνάντησα τα πιο όμορφα πάρκα! Σε ένα από αυτά, το Μασάι-Μάρα, είδα λιοντάρια, ρινόκερους, ελέφαντες, ζέβρες, καμηλοπαρδάλεις, ύαινες και ιπποπόταμους. Ιδιαίτερα στη λίμνη Nakuru υπήρχαν εκαντοντάδες **ροζ** φλαμίνγκο, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα, ενώ στο πάρκο Amboseli είδα χιλιάδες ελέφαντες να μένουν όλοι μαζί.

ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ

Μέσα από τα ταξίδια μου εκτός από τις νέες γνώσεις και εμπειρίες, μου αρέσει να διασκεδάζω. Ένα από τα πιο διασκεδαστικά μου ταξίδια ήταν στη Μαδαγασκάρη, η οποία είναι μησιωτική χώρα στην νοτιοανατολική ακτή της Αφρικής και το τέταρτο μεγαλύτερο μησί του κόσμου. Πρωτεύουσα της είναι η Ανταναραρίβο. Είδα πολλά περιβαλλοντικά πάρκα, όπως το Τσίγκι ντε Μπεμαράχα που είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Ουνεσκο. Εκεί οι λεμούριοι, ένα είδος πιθήκου, δεν φοβούνται, πηδάνε από δέντρο σε δέντρο και χορεύουν χαρούμενοι, οπότε κι εγώ δεν δίσταβα να μπω στον ρυθμό και να χορέψω ξέφρενα μαζί τους.

ΑΙΓΑΥΠΤΟΣ

Κατευθυνόμενος προς τη Βόρεια Αφρική έφτασα στην Αίγυπτο. Πρωτεύουσα της είναι το Κάιρο, το οποίο είναι η μεγαλύτερη πόλη της Αφρικής. Βρίσκεται κοντά στο Δέλτα του ιερού ποταμού Νείλου. Είναι κοντά στην αρχαία πόλη της Γκίζας, την πόλη των Φαραώ με τις επιβλητικές πυραμίδες και τη μεγάλη Σφίγγα, που με άφησαν άφωνο από το μεχαλείο τους. Ήμουν θαρραλέος και κατάφερα να μπω στην πυραμίδα του Χέοπα, που αποτελεί ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Εκεί έζω από τις πυραμίδες, συνάντησα την καμήλα και κάναμε βόλτα στους αμμόλοφους, κάτω από τον καυτό ήλιο. Η καμήλα αντέχει στις συνθήκες της ερήμου, γιατί το νερό που χρειάζεται το παίρνει από το λίπος που έχει στις καμπούρες της.

Γεμάτος εικόνες γύρια στο επίτι μου στο Ηράκλειο, η καλή μου φίλη η Νεφέλη σίγουρα θα με περιμένει να της διηγηθώ τις νέες μου περιπέτειες.....